

PASEN 2016

Dat is ook een kenmerk van de fragiliteit van deze tijd waarin we leven: denken dat er geen mogelijkheid is tot kwijtschelding, tot een hand die je overeind trekt, een omhelzing die je redt, je vergeeft, je verheft, je overstelpt met een eindeloze, geduldige, toegewijde liefde, die je weer op het juiste spoor zet.

Wanneer je de omhelzing van barmhartigheid ervaart, wanneer je je laat omhelzen, wanneer je geraakt wordt, dan kan het leven veranderen, omdat we proberen te reageren op dat immense, onverwachte geschenk, dat in de ogen van de mensen zelfs 'onterecht' kan lijken, omdat het zo overvloedig is.

Paus Franciscus

Toen de honderdman Jezus zag; toen de Samaritaanse vrouw zich geheel doorzien en beschreven voelde; toen de overspelige vrouw tot zich hoorde zeggen: "Ook ik veroordeel je niet; ga en zondig niet meer"; en toen Johannes en Andreas dat gezicht zagen dat hen aankeek en tot hen sprak – toen was het alsof ze zich onderdompelden in zijn aanwezigheid.

Ons onderdompelen in de aanwezigheid van Christus die ons zijn gerechtigheid geeft; naar hem kijken: dat is de bekering die ons in de wortel verandert, dat wil zeggen, die ons vergeven laat zijn. Je hoeft maar naar hem te kijken, je hoeft maar opnieuw aan hem te denken, en we zijn vergeven.

Luigi Giussani

GEMEENSCHAP EN BEVRIJDING

